

Nieuwsbrief

Januari 2021

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van de werkgroep.

Deze keer wederom een iets andere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent.

Transport en inzamelen.

Op dinsdag 11 augustus op 22 september en 20 oktober zijn er transporten geladen en vertrokken naar Roemenië.

Op 5 september is er voor het eerst in lange tijd, volgens R.I.V.M regels, een inzameling gehouden, helaas was dit ook gelijk de laatste van het jaar. Bij deze inzameling kwam er een echtpaar naar de voorzitter en vertelde dat zij graag een transport naar Roemenië willen bekostigen t.w.v € 2500,-. Om stil van te worden.

Wateroverlast

Eind juni kregen wij bericht vanuit Uioara dat er na hevige stort buien met hagel er veel wateroverlast was. De opslag loods stond gedeeltelijk onder water waardoor er veel schade opgelopen is aan de spullen die hier opgeslagen stonden o.a meubelen en kleding.

Overhandiging nieuwe bus

Het busje waarmee de mensen gehaald en gebracht werden naar de kerkdiensten was helemaal op en kon niet meer gerepareerd worden...dit kwam iemand ter ore die ons werk in Roemenië een warm hart toedraagt en bood aan om de kosten van een andere bus te willen betalen.



Ds. Cornell uit Gherla en Petru zijn voor ons voor een vervangende bus op pad gegaan zodat het voor Ds. Husar een verrassing zou zijn, en na een paar dagen kwam er al een mail uit Roemenië dat ze er eentje gevonden hadden. Een prachtige grijze Ford Transit 9 persoons mini bus. We hadden hem graag zelf willen overhandigen maar helaas door de corona kon dit niet, maar Ds. Cornell en Petru hebben voor ons waargenomen en de bus overhandigd. Zoals u op de foto ziet waren ze zeer blij verrast (op de foto: van links naar rechts, Nelutu, Pastor Husar en Nicusor.).

Voedsel pakketten actie en kerstpost

Helaas door de corona geen Plus actie maar een voedsel pakketten actie via het Eilanden Nieuws. Vier weken lang heeft er een stuk in het Eilanden Nieuws gestaan met een oproep voor geld te doneren om in Roemenië voedsel pakketten samen te stellen om uit te delen met de kerst. Tevens dank aan alle sponsoren, jouw marktkraam die vanuit het “brood van gisteren” project € 500,- doneerde, alle gulle gevers en natuurlijk het Eilanden Nieuws die deze actie tot een succes hebben gebracht. Bij de voedselpakketten werd ook de kerstpost uitgedeeld. Door kinderen van de School met de Bijbel uit Sommelsdijk en de Koningin Beatrix school uit Ouddorp zijn tekeningen en kaarten gemaakt.



Corona in de kampen

Helaas zijn er in de kampen bij Ds. Cornell in Gherla en in het kamp waar Nelutu in Lunca Muresului de kerkdiensten verzorgd, meerdere mensen overleden aan corona. We gedenken hen die door het virus getroffen zijn in onze gebeden.

In de volgende nieuwsbrief meer over de kerkbouw in Taureni en de geschonken kathedraal voor in de kerk.

Doordat de deurcollectes en andere activiteiten niet kunnen doorgaan missen we veel inkomsten. Wilt u ons op financieel gebied steunen kan dit via IBAN NL97RABO0342007408 t.n.v. Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis

Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers!.

Een hartelijke groet van alle werkgroep leden. We kunnen dit werk niet doen zonder **uw** steun en **gebed**.

Meer informatie over de werkgroep kunt u vinden op:
www.oosteuropa-werkgroep.nl



Dirk Bossstraat 23, 3241 GE Middelharnis
KvK 24449448

IBAN NL97RABO0342007408

Hulp aan arme mensen in Oost Europa

Hulpgoederen inzameling 1e zaterdag van de maand (augustus **NIET**) van
09:30 - 11:30 uur: Industrierweg 17 Middelharnis.