

Zaterdag 12 mei

Verzamelen 06:00 uur in de ochtend in huize van der Made, Na het lezen van Psalm 121 en gebed, vertrekken wij met 13 personen naar Roemenië, we vliegen vanaf Dortmund naar Cluj-Napoca. Om 17:00 uur landen wij in Cluj, waar Petru ons op stond te wachten met een 9 persoonsbus en een personenauto. In de avond fruit gekocht en 110 zakjes gemaakt voor de kinderen in Alunis en Uioara.

Zondag 13 mei

's ochtends de kerkdienst bijgewoond in Alunis bij Ds Cornel. Het was 10 jaar geleden dat het kerkgebouw in gebruik werd genomen. Er werd gelezen en gezongen uit psalm 84, dit gebeurde 10 jaar geleden ook. Na de dienst werden er bijbels uitgedeeld, de kinderbijbels werden geschonken door de Hervomde Kerk Middelharnis. kinderbijbels met prachtige gekleurde platen en bekende verhalen, uitgedeeld door Anton Kroos namens de Hervormde Kerk Middelharnis. De andere bijbels werden geschonken door de G.B.S (Gereformeerde Bijbel Stichting).



*Links op de foto Anton Kroos en rechts Ds Cornel.*

Na de kerkdienst hebben wij de fruitzakjes aan de kinderen uitgedeeld. Omdat het een bijzondere dienst was mochten alle gemeente leden, en wij als groep, blijven eten in het gebouw naast de kerk. Daarna op weg naar de kerkdienst in Uioara met als predikant Ds. Husar. In zowel de ochtend als de middag dienst heeft Jan van der Made een korte meditatie gehouden en hebben wij als groep de gemeentes psalmen en liederen toegezongen. Ook hier zijn kinderbijbels uitgedeeld, en fruitzakjes. Na de dienst werden wij wederom uitgenodigd voor een ware maaltijd.

Maandag 14 mei

Op pad naar Gherla, onderweg reden wij langs de vuilnisbelt ( Pata Rat) om een indruk te krijgen hoe de mensen daar leven. In Gherla bezochten wij de kringloop winkel van Ds. Cornel. Daarna reden wij naar het kerkje in Hasdate en de opslagloods van Ds. Cornel om rugtasjes en gebreide dekens en rokjes te op te halen. Ook hebben wij hier de portocabin bekeken, omdat wij in Cistei en Taureni ook zoiets willen plaatsen wilden wij die eerst even zien of deze geschikt is voor de kerkdiensten. Daarna op weg naar de Lidl om boodschappen te halen voor 20 gezinnen om ze daarna uit te delen in verschillende kampen. Ook hebben wij bij enkele gezinnen bijbels mogen uitdelen. Enkele leden van de groep kwamen hier voor de tweede keer en vonden het fijn om deze mensen weer te ontmoeten.



*Een indrukwekkende dag.*

Dinsdag 15 mei

Met Petru ons contact persoon naar Uiora, waar de vrachtwagen met spullen uit Middelharnis aan zou komen. Vrijdag 11 mei was deze wagen geladen door de werkgroep in Middelharnis. In 2 uur tijd hebben wij met hulp van een aantal gemeenteleden de vrachtwagen leeg gehaald. Bij deze vracht zaten tafels en stoelen die geschonken zijn door de Groen van Prinsterer school in Middelharnis.



Daarna zijn wij naar de kerk gegaan waar door enkele leden van de werkgroep een aantal dingen besproken moesten worden met Ds. Husar en Nicusor, en daarna een bezoek aan de winkel Tabita die bevoorrad wordt vanuit de loods in Middelharnis.

Na een bezoek aan ouderling Nelutu en zijn gezin, rijden wij naar het kerkje in Lucna Nures, dit is de armste kerkgemeenschap met de meeste kinderen. Moe maar voldaan keerden wij terug naar ons hotel.

Woensdag 16 mei

Vrije dag met een bezoek aan de zoutmijn en de kloof van Turda. In de avond boodschappen gedaan voor 80 gezinnen die wij vrijdags gaan uitdelen.

Donderdag 17 mei

Kort bezoek aan de souvenirstraat en daarna door naar het kamphuis Emmanuel in Valea Draganului van Ds. Cornel. Hier krijgen de kinderen van arme gezinnen de mogelijkheid een week vakantie door te brengen op een verantwoorde wijze met een programma dat gericht is op Christelijk onderwijs. Wij hebben een rondleiding gehad door het huis, waar nog ontzettend veel aan moet worden gedaan. Een korte trip door de omgeving bracht ons bij een stuwmeer. Omdat enkele van de groep niet lekker waren hebben wij verder niet veel gedaan.

Vrijdag 18 mei

Na de laatste boodschappen bij de lidl gedaan te hebben rijden wij naar de kerk in Uiora om daar de tassen te vullen ( 80 stuks), onderweg naar Taureni een bezoek aan de burgemeester van deze plaats voor de aankoop van een stuk grond om o.a. een kerkgebouw op te plaatsen. Daar aangekomen was heel de groep welkom in het gemeentehuis, ook Ds. Husar, Nicusur en tolk Petru waren hierbij aanwezig. De burgemeester heeft alle medewerking verleend om zo snel mogelijk tot aankoop over te gaan. Na dit bezoek rijden wij verder naar het kamp waar de gemeenteleden al op ons zitten te wachten, na een korte dienst hebben wij de boodschappentassen mogen uitdelen.



Wij lopen naar het stuk land dat nu bijna is aangekocht waar de kerk op zal komen. Dan rijden wij verder naar Cisteiu waar ook een stuk land is waar een kerk op zal komen. Ook hier hebben wij enkele boodschappentassen uitgedeeld. Terug in de kerk van Uiora hebben sommige met een kleine traan afscheid genomen van Ds. Husar, Nicusur en Nelutu.

Zaterdag 19 mei

Onze laatste dag in Roemenië, een kort bezoek aan de FCA (Stichting Christelijke Hulp) Foundation van Petru en Rodica Morar. Hier worden mensen gratis geholpen die zelf geen gezondheidszorg kunnen veroorloven. Veel vrijwilligerswerk wordt daar verricht om de arme mensen te helpen. Met pijn in ons hart nemen wij afscheid en vertrekken wij naar het vliegveld. Na een voorspoedige vlucht landen wij in Dortmund en rijden wij terug naar Middelharnis

Wij mogen terugkijken op een indrukwekkende reis met mooie ontmoetingen en bijzondere momenten, het was onze tweede reis naar Roemenië en vonden het fijn om veel mensen weer terug te zien, en hopen snel weer terug te gaan.

*Voor meer informatie over het werk van de werkgroep kunt u vinden op [www.oosteuropa-werkgroep.nl](http://www.oosteuropa-werkgroep.nl)*